

Roser i Danmark

Glædelig jul og godt nytår!

*En julehilsen
Noget om
Temadagen i Aarhus
og lidt om
kommende
arrangementer.*

Endnu et begivenhedsrigt år i rosernes selskab er ved at rinde ud, og vi deler her det 6. nyhedsbrev i år med jer.

I Roser i Danmark glæder vi os over den vellykkede temadag i Botanisk Have i Århus 3. søndag i november sammen med Botanisk Haves Venner. Vi blev budt velkommen af Torben Ballegaard og budt på god forplejning inden det første foredrag.

Jens Staun og Erling og Poul Erik Østergaard indledte dagen, og tog os med på en tour de force til 15 rosenhaver /parker i Tyskland, Sverige og Danmark, som de har besøgt i år.

Foredraget med de dejlige billeder af overdådige rosenbuske gik rent ind hos de 30 deltagere.

Derefter overtog Leder af Botanisk Haves Venner, Torben Ballegaard og Hanne Søholt Føged scenen og førte os igennem historien for den fredede Botaniske Have, og foreningen Botanisk Haves Venner.

Vil du vide mere, tjek foreningens [Facebookside](#) og se deres [December Nyhedsbrev](#).



Efter frokost var der rundvisning i den smukke gamle have fra 1873, og selvfølgelig de mange rosenbede, som Botanisk Haves Venner passer.

Tilbage i varmen i Væksthuset gav Jens Staun en spændende introduktion af projektet Kulturarvsroser i Danmark. Imponerende så langt arbejdsgruppen er nået med

registreringer af danske rosensamlinger.

Der er allerede stor interesse for projektet hos private og institutioner.

Tak til Botanisk Haves Venner for godt samarbejde.

I løbet af vinteren er der planer om at holde flere foredrag på Sjælland, Fyn og Midtjylland.

Torben Thim har lovet at holde det foredrag, som kun en lille gruppe indbudte oplevede i Løve "Hvad er en Rose" i botanikken, kunsten, haven og i ånden, Religion og symbolisme.



Foredrag hos Torben Thim
Foto: Inger Schierning

Thomas Proll, chefforædler hos Kordes Rosen har også tilbudt sig med foredrag.

Efter nytår annoncerer vi tid og sted i et nyhedsbrev. Arrangementer vil forsat stå under Aktiviteter, og de slettes først på den aktuelle dato.

Vi minder om rosernes verdenskongres i Fukuyama i Japan fra 18. til 24 maj 2025. Early-Bird pris indtil 6. januar 2025. Læs mere [Her](#)

Og Nordisk Rosenweekend i Island fra 8-11 august 2025. Læs mere [HER](#)

Med den fine historie af Birgit Brandenborg om julemånedens rose 'Davidsrosen', *rosa davidii* ønsker vi alle en dejlig Jul og et godt og fredeligt Nytår, hvor vi ser frem mod mange nye dejlige rosenoplevelser.



Roser i Danmark ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår til rosenvenner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Må det nye år bringe fred og skønne rosenoplevelser til os alle.

Gräfin Diana

'Davidsrosen', *rosa davidii*

Tekst og foto: Birgit Brandenborg.

Julemånedens rose

I Juleevangeliet fortælles om Josef og Maria, som måtte rejse fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa, da der skulle være folketælling. I den forbindelse måtte folk drage til den by, hvorfra de stammede.

Josef var fra Betlehem, som var Davids by.

Som vi ved var Maria højgravid og måtte føde, da de nåede frem.

David var den anden konge i Israel efter kong Saul, og han regerede ca. år 1005 f.Kr. til år 965 f.Kr.

Navnet David forekommer mere end 1000 gange i Bibelen, kun overgået af Jahve (Herren, Israels Gud).



Julemånedens rose er 'Davidsrosen' eller på latin *rosa davidii*.

Den er ikke opkaldt efter Kong David, men lidt religiøst er der dog inde i billedet, idet den før år 1900 blev fundet af den franske missionær og naturvidenskabsmand Armand David eller Père David (1826–1900). Han blev sendt til Kina og Mongoliet for at undervise og tillige udforske plante- og dyrelivet i den del af verden.

Han blev meget anerkendt for sine resultater. Bl.a. menes han at have været den første vesterlænding, der opnåede at se den store panda.

Han blev desuden opmærksom på den kinesiske Milu, en hjortear, som levede i et vådområde. Den var kraftigt bevogtet, da dens antal var i stærk tilbagegang, men Père David fik snakket sig inden for

Besøg vores hjemmeside: rosridanmark.dk

hegnet og fik set en hjort, som var anderledes, end de kendte fra Vesten. F.eks. havde bukkene et asymmetrisk gevir og begge køn en busket hale.

I dag findes Miluer i enkelte zoologiske haver og reservater her i Vesten, nu under navnet Père Davids Deer.

Men det er en helt anden og spændende historie.

Nu drejer det sig om en smuk rose: 'Davidsrosen`.

Den er vildtvoksende i det sydøstlige Tibet og blev bragt til den vestlige del af verden netop af Père David.

I England hedder den 'Father David's Rose', og den har været i kultur her i Vesten siden 1908.

Den har hvide eller rosa blomster, som har duft af myrra, moskus og lemon. Efter afblomstringen kommer der smukke 2-3 cm lange, omvendt pæreformede hyben. Busken kan blive 2-3 m høj, så den er nok ikke velegnet til villahaver, men smuk i parker og naturområder.

Den adskiller sig fra mange andre vildroser ved en senere blomstring. Den klarer sig både på mager jord og i halvskygge.

Rosen trives også i Danmark.

Ovenstående billede er taget i det vestlige Norge.

Som det fremgår af billedet tiltrækker den nektarsøgende insekter.

Glædelig jul